

Έργα υποδομής αλλά με συντονισμό

Τα έργα υποδομής σε ένα Δήμο είναι απαραίτητα. Συμβάλλουν στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τον τελευταίο καιρό γίνονται στην πόλη μας αρκετά τέτοια έργα όπως το αποχετευτικό, η ανάπτυξη του κέντρου, η κατασκευή πεζοδρομίων, η ανάπτυξη του δικτύου των τηλεπικοινωνιών κ.α.



Πολύ συχνά στις παρέες, στις συζητήσεις ακούγονται διαμαρτυρίες για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί ή για τον επηρεασμό της εργασίας των καταστηματάρχων από αυτά τα έργα.

Η διαμαρτυρίες είναι έντονες και το ερώτημα είναι, πως θα γίνουν τα έργα, αν την ίδια ώρα δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποστούμε κάποια ταλαιπωρία ή να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες;

Σίγουρα αλλιώς αντιμετωπίζει ένας το πρόβλημα που επηρεάζεται και αλλιώς κάποιος που απλός είναι θεατής αυτών των έργων.

Τα έργα πρέπει να γίνουν. Αναγκαστικά θα κλείσουν δρόμοι, θα υπάρχουν ταλαιπωρίες, κάποιους θα επηρεαστούν η δουλειά τους. Είναι απαραίτητο όμως να κλείνουν πολλές φορές οι δρόμοι με τέτοιο τρόπο που να δυσκολεύεται κανείς να κυκλοφορήσει, να κλείνουν χωρίς την αναγκαία σήμανση, χωρίς εμπειριστατωμένη μελέτη για το που θα διοχετεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, χωρίς τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και χωρίς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που από την έναρξη των έργων προγραμματίζονται και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους.

Εάν ο πολίτης θέλει την ανάπτυξη της πόλης του, πρέπει να είναι διατεθειμένος να υποστεί μια ταλαιπωρία, να έχει την υπομονή για τις δυσκολίες που θα του προκαλέσουν, γιατί είναι για το κοινό καλό και δεν μπορούν να γίνουν ούτε μόνο νύκτα ούτε μόνο σε περίοδο αργιών. Ο πολίτης όμως δεν μπορεί να δεχθεί να υπομένει, να ταλαιπωρείται, να ζημιώνεται και μόλις τελειώσει ένα έργο, ύστερα από λίγες μέρες να ανοίγουν και πάλι οι δρόμοι, να ξαναρχίζει η ίδια ταλαιπωρία γιατί κάποια άλλη υπηρεσία αποφάσισε να κάνει τα δικά της έργα.

Επιτέλους, είναι τόσο δύσκολο να υπάρξει ένας συντονισμός, ένας κοινός φορέας, ένας μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, μια συνεργασία των διαφόρων αρχών ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του κοινού;

Δεν είναι αρκετό να λένε οι αρμόδιοι αφού θέλετε έργα πρέπει να επωμιστείτε και εσείς την ταλαιπωρία της κατασκευής τους. Είναι ανάγκη να υπάρχει ο αναγκαίως σεβασμός στον πολίτη, να τερματιστεί η αλαζονεία της εξουσίας, να υπάρχει ο αναγκαίος συντονισμός ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η δυσκολία από την εκτέλεση αυτών των έργων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο θέμα αυτό πρέπει να έχει κυρίαρχο λόγο και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τούτου του συντονισμού. Η ενημέρωση του πολίτη και ο διάλογος με αυτούς που επηρεάζονται πρέπει να προηγείται, χωρίς βέβαια το συμφέρον των ολίγων να μπαίνει πιο πάνω από το συμφέρον της πόλης και της κοινωνίας.

Η κατασκευή των έργων σε σχέση με τα παράπονα των πολιτών, δίκαια ή άδικα, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα, χωρίς να παραβλάπτεται ούτε η πρόοδος και η ανάπτυξη αλλά ούτε να αγνοείται η ταλαιπωρία του απλού πολίτη.

Υπάρχουν λύσεις, το πρόβλημα χρονίζει και είναι καιρός με σοβαρότητα να δούμε πως το αντιμετωπίζουμε έτσι ώστε να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε για ότι γίνεται για την πρόοδο, χωρίς να προκαλείται ο γογγυσμός και η αγανάκτηση των πολιτών.



Μάριος Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΚΟ
Δήμου Μέσα Γειτονιάς