

Καζίνα Όχι ... γιατί καθημερινός τζόγος?

Ο τόπος μας μαστίζεται από πλήθος κοινωνικών προβλημάτων. Ένα από αυτά που παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις και απειλεί μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, είναι η τάση πολλών να επιδίδονται στα πάσης φύσεως τυχερά παιχνίδια ή άλλες ενέργειες με στόχο το εύκολο κέρδος.



Αντί ο πολίτης και ιδιαίτερα ο νέος να επιδιώκει την αύξηση του εισοδήματός του με την εργασία του, τα προσόντα του, την εργατικότητα του και τις δραστηριότητες του, επενδύει τις ελπίδες του για να κερδίσει χρήματα και να αποκτήσει αντικείμενα που επιθυμεί με το να ασχολείται με το πλήθος των τυχερών παιχνιδιών που μας κατακλύζουν και διαφημίζονται αφειδώς ή υποκύπτουν στο δόλωμα των διαφόρων εμπόρων, οι οποίοι με ένα μικρό αντίτιμο των 2, 3 ή και 5 ευρώ, υπόσχονται μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης να προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το φαινόμενο έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις. Οι ανυποψίαστοι πολίτες, θύματα των επίμονων διαφημίσεων, παρασύρονται σε διάφορα τέτοια «παιχνίδια» που δημιουργούν κάλπικες ελπίδες για κέρδη, ενώ στην ουσία τα κέρδη πηγαίνουν σε εκείνους που τα δημιουργούν και οργανώνουν.

Σε κάθε γειτονιά θα συναντήσει κανείς καταστήματα στοιχημάτων στα οποία μπορείς να στοιχηματίσεις σχεδόν τα πάντα. Τα κινητά τηλέφωνα βομβαρδίζονται από sms που πληρώνοντας το τίμημα του, σου υπόσχονται ένα κέρδος. Οι τηλεοράσεις είναι γεμάτες από «διαφημίσεις διαγωνισμών» που στην ουσία είναι και πάλι η αγορά της ελπίδας για να κερδίσεις κάτι περισσότερο. Όλα αυτά και άλλα πολλά που δεν μπορούν να περιληφθούν στα πλαίσια μιας απλής αναφοράς, δίδουν την εντύπωση ότι ζούμε και κινούμαστε μέσα σε ένα κλοιό ή ακόμα σένα κυκεώνα τζόγου.

Το κράτος δεν έχει μέχρι τώρα και πιστεύω πολύ ορθά, επιτρέψει τη λειτουργία καζίνο. Πίσω από την απόφαση αυτή είναι η προστασία του πολίτη από το ενδεχόμενο της απώλειας των εισοδημάτων του και τη δημιουργία οικογενειακών και κοινωνικών δραμάτων. Με την ίδια επίσης λογική καταπολεμά την κυβεία.

Τι διαφέρει αλήθεια το καζίνο ή η κυβεία από τις διάφορες εκδηλώσεις τζόγου που προαναφέρθηκαν και καλλιεργούν μια επικίνδυνη νοοτροπία μέσα στο λαό έτσι που πολλές φορές ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας να μειώνεται δραστικά από τα ποσά που διοχετεύονται σε όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια τα οποία φαινομενικά θεωρούνται αθώα και που στην ουσία είναι επικίνδυνη συνήθεια και τρόπος ζωής?

Είναι μια νοοτροπία και μια τάση που δεν είναι απλώς επιφανειακή. Εισχωρεί στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη με την οποία κάποιος αντιμετωπίζει τα προβλήματα του.

Πιστεύω ότι θα πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους.

Πρώτα με τη διαφώτιση και την αγωγή ιδιαίτερα των νέων μας και από τους γονείς και από τους δασκάλους τους, και δεύτερο με τη λήψη νομοθετικών και ανασταλτικών μέτρων από την πολιτεία ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και αυτή η νοοτροπία η οποία όχι μόνο δεν ωφελεί αλλά βλάπτει ιδιαίτερα το κοινωνικό σύνολο.



Μάριος Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗ.ΚΟ.
Δήμου Μέσα Γειτονιάς